



Historien om Sommerfesterne

Der har vist aldrig hersket nogen tvivl hos landets idrætsledere om, at kontingent alene ikke kan drive en idrætsforening. I EIF har foreningen altid kæmpet for at have en sund økonomi. Det har ofte været op ad bakke – ja på et tidspunkt var kassebeholdningen nærmest ikke eksisterende, så foreningen måtte ud og oprette et lån, for at kunne betale sine kreditorer. Det var i 1973, hvor et lån på 5.000,- kr. i banken, var en nødvendighed.

Man har i EIF prøvet med alt muligt. I 40'erne solgte man blomsterkranse ved byens indfaldsveje. Under 2. verdenskrig var der baller på kroen, hvor EIF måtte betale for brændsel. I 50'erne flæskespil og op gennem 60'erne bankospil.

Senere har foreningen prøvet at skaffe penge ved at afholde vejturneringer, æblesalg, revyer, Sankt Hans fester, passive medlemskort og ikke mindst at være "bestyrer" af restaurant- og danseteltet ved pinsefesterne i skoven på Tingbakken. Det var i en periode på 11 år fra 1977 til 1987. Tiden løb fra "skovfesten", hvor der ingen toiletter var og tivoliet havde kørt i samme rille i en menneskealder. Derfor besluttede bestyrelsen, at stoppe, mens legen var god. I 1988 var det sidste gang der blev holdt pinsefest på Tingbakken – den sidste gang uden EIF's deltagelse.

Pinsefesten var for øvrigt en "gammel herre". Den startede vist i 1878 på Tingbakken, men flyttede under krigen til parkeringspladsen ved Esrum kro. Senere - omkring 1950, flyttede man igen op på i skoven på Tingbakken. Placeringen har man svært ved at forestille sig i dag, men den var lige inde i skoven, der hvor vejen flader ud, 100 meter inden Østvej drejer mod Esbønderup – når man kommer fra Esrum siden. Her var der plads til radiobilbane, luftgynger, skydetelt, samt en masse andre boder. Der ud over var der så restaurant- og dansetelt, som EIF "bestyrede" i 11 år.

Pinsefesterne blev i alle ca. 109 år arrangeret af Esrum Propforening, hvor EIF så var med i 11 år. Pinsefesterne havde tros alt givet foreningen et overskud på godt 10.000,- kr. årligt, så noget andet nyt måtte ske. Kriterierne var: Noget for den almindelige borger, medlemmerne og interesserede fra naboerne. Der ud over ville man flytte "hjem" på Esrum stadion, hvor der var klubfaciliteter og ikke mindst toiletter. Så skulle det være for både børn og voksne. Konceptet stod hurtig klart og det kørte man efter, de 10 år sommerfesten eksisterede. Et overskud på omkring 10.000,- kr. på Tingbakken, blev bytte ud med et overskud på omkring 30-40.000,- kr. årligt., i snit. Det blev gennem denne periode en økonomisk tryghed for EIF, som har gjort sig gældende mange år efter og er det formentlig også i dag.

Hvad var så denne "Sommerfest i Esrum" for et arrangement? I hovedtræk ville man præsentere nogle mere "ukendte" sportsgrene på stadion. Der skulle også være optræden – helst af specialkarakter – som viste god underholdning til en fornuftig pris. Så skulle de lokale idrætsgrene vise hvad de kunne og hvis der kunne blive konkurrencer af humoristisk art, var det selvfølgelig med på programmet. Lørdag aften skulle der altid være en kanon fest i det opstillede telt på parkeringspladsen, med spisning, underholdning og dans til de små timer. På boldbanerne skulle opstilles en masse salgs- og forlystelsesboder. Jo, det blev en folkefest for byens borgere og en masse andre fra nabolandet. Rigtig mange glædede sig til at komme på Esrum stadion og få en på oplevelsen og ikke mindst hygge sig med alle de andre, man mødte.

Som nævnt startede "Sommerfest i Esrum" i 1988. Foreningen havde lige sluppet Pinsefesterne på Tingbakken og et nyt kon-



Som nævnt, holdt man konceptet gennem alle 10 år. Bl.a. brugte man samme forside på de 10 programmer – kun dato, år og farve blev ændret.



cept skulle se dagens lys. Fra programmet dette første år, kan nævnes: Karnevalsoptog gennem byen, mini kræmmermarked, moon-car race mellem børn og forældre, håndbold- og fodboldkamp, samt dyst mellem borgerforeningerne i Esrum, Esbønderup og Dronningmølle. Der ud over var der opvisning i modellflyvning og selvfølgelig et knald af en fest i teltet.

Sommerfesterne var skudt i gang og arrangørerne havde draget sig en masse erfaringer, så nu var man klædt på til at ride videre på den positive bølge, man havde oplevet.



I 1988 var der minikræmmermarked på pladsen.
Her ses gæster hygge sig ved "gamle Hansens" bod.

2. år i 1989 bød programmet på en nytænkning, idet man tog fredag aften med. Her var der disko-tek for de unge. En ide, der blev affødt af, at teltet var opsat og samtidig kunne man tilbyde noget for ungdommen. Lørdag bød på body-building, tovtrækning, danse- og gymnastikopvisning og fest i teltet om aftenen. Her blev der solgt platter, som idrætsfolkene havde tilberedt i køkkenet på Tingbakkeskolen.

Søndag var der mesterskaber i græsklipning, skattejagt, flyveopvisning og islandske heste. Der ud over lavede EIF en politikerdyst mod EIF's sponsorer. Her skulle der laves en idrætshal i miniformat. Dette var et politisk budskab, om at Esrum området stærkt manglede en idrætshal.

I flere af de efterfølgende år formåede EIF at lokke kommunalpolitikere til Esrum, hvor de blev "udsat" for forskellige konkurrencer, som også indeholdte et politisk budskab, der henledte på de ønsker og mangler idrætten havde i området.

Jeg vil ikke remse programmerne op for de efterfølgende år, men dog nævne, at indholdet blev mere og mere seværdigt. F.eks. kan nævnes Søværnets Tamburkorps, som flere år gik i front, når sommerfesten skulle "skydes i gang". Optogene var som regel krydret med foreningens egne medlemmer i f.eks. karnevalskostymer. En gøglertrup var også i front et år, så festligt blev starten altid.

Hvis der i flæng skal nævnes nogle af de mange programpunkter, som gennem årene tiltrak publikum, skal det være Københavns gøglerskole, gymnastikopvisninger, danseopvisninger – både traditionel dans og folkedans. Der var også "store bøffer" i form af amerikansk fodbold, hvor Copenhagen Towers mødte Kronborg Knights fra Helsingør. Så var der tilløbsstykket, hvor 4-5 årige børn fra Fr.borg.Amths Motorklub kørte motocross på 125 og 250 ccm maskiner. Flere spændende ting, der bør nævnes er opvisning med Islandske heste, skovhuggeropvisning, faldskærmsudspring, helikopterlanding på fodboldbanen, trail – motorcykelkunstner der klatrer over biler o.lgn., med deres maskiner. Det var ren akrobatik. Som det måske kan ses af ovenstående, blev programmet mere og mere seværdigt for publikum. Man evnede at finde på nye spændende ting, som man ikke så i hverdagen. I stedet for dyre og "forkromede" indslag, satsede EIF på det sjove, spændende og økonomiske fornuftige, hvor man tydeligt mærkede aktørernes engagement og glæde for at vise hvad de dyrkede af interesser. Derfor kunne man som arrangør mærke, at man havde fat i den "lange ende". Det var efterhånden blevet et stort arrangement, hvor de første forberedelser startede ved juletid, for at have det hele



4-5 årige børn fra F.A.M. giver opvisning i motocross.
Det blev en kæmpe succes og var i 1991



på plads omkring 1. juni. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at den store succes også tærede på lederes og medlemmers kræfter. 10 år, hvor man sideløbende skulle klare de sportslige ting og alle de andre ting, som det kræver at drive en "forretning" som EIF, var hårde, men også en fornøjelse.



En anden filosofi, man havde omkring sommerfesterne var, at hvis børnene havde det godt, havde forældrene det også. Derfor var der også meget for børn, ud over de programsatte indslag. Der var boder, hesteridning, dyrskue med børnenes kæledyr, hoppeborg o.m.a.

De sidste 5 år kunne sommerfesten præsentere bl.a. sækkepibeorkester, Falck med brandslukningskøretøjer, arbejdende politihunde, hip-hop opvisning, mellem 3-400 gymna-

ster fra DGI's amtshold giver opvisning, gratis sildebord, danmarksmestrene i sjipling, kræmmermarked, akrobatik på cykler, minikoncert fra musikskolen og steelband.

Ja, der var mange spændende ting på programmet. Her er kun nævnt under halvdelen, men mon ikke det fortæller lidt om, hvad det var for en populær folkefest EIF gennem 10 år (1988-1997), havde stablet på be-

nene. På disse år lavede foreningen 381.301,- kr. i overskud til idrætten – og husk, det er ca. 25 år siden. Det skal nævnes, at ungdomsdiskoteket, om fredagen blev afholdt for sidste gang i 1996. Her var der desværre en del uroligheder i byen, som EIF ikke fremover ville stå model til. Det var ud over det værdisæt foreningen havde/har.



Skovhuggerne gav også publikum mulighed for at konkurrere i f.eks. øksekast. Bemærk de mange publikummer.

Billedet er fra 1992

SOMMERFEST ELLER EJ

Bestyrelsen har under budgetlægningen for 1998, naturligvis drøftet hvilken større arrangementer, som vi skulle kaste os ud i. Overskuddene fra de tidligere sommerfester har selvfølgelig været en økonomisk fordel for foreningens likviditet, men modsat har disse arrangementer også "tæret" på de frivillige leders kræfter. Spørgsmålet var bl.a. om disse kræfter kunne / skulle bruges anderledes.

De få der var med til generalforsamlingen fik præsenteret et budget for 1998, som kunne præsterer et mindre overskud uden en sommerfest. Derfor er holdningen nu, at vi lægger kræfterne i at styrke arbejdet med de aktive idrætsudøvere, efteruddanner ledere, instruktører og trænere og endelig lægger energi i at få lavet Tingbakkehallen's 1. sal færdiggjort.

Naturligvis er det vemodigt at sige stop for et så traditionelt arrangement, som sommerfesten, der i denne omgang har kørt i 10 år. Men tendensen med at flere og flere frivillige hjælpere faldt fra, er ikke stoppet, samtidig med at andre opgaver i klubben, måske kun blev lavet halt, gør at det nok er den rigtige beslutning vi tager, ved at lave sommerfesterne hvile et stykke tid.

pl

I foreningens orangerfarvede klubblad nr. 1, 20 årgang februar 1998, kom så det endelige "dødsstød" for sommerfesterne i Esrum. Formanden skrev, at arrangørerne var kørt trætte i deres succes og ville prioritere kræfterne på selve idrætten og ikke mindst på den nye Tingbakkehal. Ærgerligt, men alting har en ende og EIF valgte at stoppe "på toppen".

Peder Lund – feb.2016